

Beste lezer,

Nog één weekje te gaan en we kunnen (zo snel alweer...) genieten van twee weken vakantie. Graag nog uw aandacht voor onderstaande.

Sponsoractie lagere school

Naar goede jaarlijkse gewoonte besteden we voor de paasvakantie aandacht aan de mensen die het wat minder goed vergaat. We hebben daarbij aandacht voor thema's die de kinderen aanspreken.

Ook nu willen we een steentje bijdragen, zij het op een andere manier: we gaan eens een keertje niet op sponsortocht.

We kozen immers een project waarvan de bezielers een andere vorm van fondsenwerving voorzien en daar willen we bij aansluiten.

Kinderen helpen kinderen



<http://eurocomite.spinternet.be>

'Kinderen helpen kinderen' is een project voor de allerarmste kinderen in Pakistan. Ze benadrukken het belang van het onderwijs in de derde wereld. Het is de enige kans om uit de armoede te geraken. Ze bouwen internaten en scholen om vooral die armste kinderen zo optimaal mogelijk onderwijs te geven. Hierdoor wil men de kinderarbeid (in steenbakkerijen, tapijtweverijen, voetbalateliers, ...) aan banden leggen, zodat ook deze kinderen meer kansen krijgen in het leven.

Op **vrijdag 5 april** organiseren we een "mondiale dag" in de lagere school.

Tijdens de mondiale dag maken de kinderen kennis met de leefwereld van hun Pakistaanse leeftijdsgenootjes: via presentaties, tentoonstelling, voorwerpen, dans en creatieve doe-activiteiten brengen we Pakistan in onze school binnen.

Om helemaal in de sfeer te komen vragen we de kinderen zich op een eenvoudige manier op z'n "oosters" te kleden: een eenvoudig lang hemd, een kleurige sjaal, een kleurige rok,... De klasleerkracht en het internet geven je nog wel wat ideeetjes. Zeker niets speciaals gaan kopen! *Een boekentas is die dag niet nodig...*

Om de werking van "Kinderen helpen kinderen" te ondersteunen verkopen we kleurrijke, stoffen, geld- of verrassings-beugeltjes gemaakt door Pakistaanse moeders. De oudste leerling van een gezin krijgt, zonder verplichtingen, op vrijdag 5 april 10 pakjes mee. Die kunnen tijdens de paasvakantie verkocht worden.

Opgehaald geld breng je na de vakantie mee naar school, net als de pakjes die niet verkocht werden.



We ruimen Wildert op !

De eerste week van april gaan we met alle kinderen de Wildertse straten op, én: we maken ze schoon! Alle zwerfvuil nemen we mee, zodat alles er weer netjes bij ligt als de lente écht in het land is. En we hopen dat we het proper kunnen houden, mede dank zij de medewerking van iedereen!

De schoolkalender geeft aan wanneer de kinderen op stap gaan. De school zorgt voor gepast materiaal zoals handschoenen en grijpers, dankzij de medewerking van **MOOIMAKERS**.

Meer info op www.moimakers.be



Buitenspeeldag: woensdag 24 april

Geen huiswerk ! Op vraag van de leerlingenraad / kindergemeenteraad. **Wel: buitenspelen!**

Wij geven alvast het goede voorbeeld in de voormiddag, op school: extra buitenspel!



BUITEN
SPEELDAG



[HTTP://WWW.BUITENSPEELDAG.BE/](http://www.buitenspeeldag.be/)

Volg ons op facebook!

Velen onder jullie hebben ze al gevonden: de facebookpagina van WIGO. Niet om elke dag iets op te zetten vanuit de klassen, maar wel om je op de hoogte houden van leuke activiteiten die de hele school aanbelangen. Je gaat er binnenkort vast iets vinden over de zwerfvuilactie en het project Kinderen helpen kinderen!



We wensen iedereen een fijne vakantie, met heel veel lekker lenteweer.

En als het weer een keetje tegenzit is er nog altijd de WIGOLINI-opname die je kan bekijken ! Een heleboel prachtige foto's en een mooie filmopname.

Mocht u nog graag een USB-stick met foto's en film van de voorstellingen aankopen: dat kan nog op het secretariaat van de school, tegen 13 euro per stuk. De twee groepen staan op eenzelfde stick.